

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Nooit meer in ons midden,
altijd in ons hart.



Jan Kristen

1946 - 2024



In dankbare herinnering aan

Jan Kristen

Johan Joseph Maria

* De Lutte, 18 januari 1946

† Maastricht, 14 september 2024

Op 18 januari 1946 werd Jan, kort na tweelingbroer Henk, geboren.

Jan was de zesde nakomeling van Hendrik Kristen en Johanna Beld.

Herman, Truus, Suze, Gerhard en Henk gingen hem al voor. Later zou het gezin compleet worden met Annie en Theo.

Het was een hecht gezin waarin altijd hard gewerkt werd door iedereen.

'Teumig zitt'n te kiek'n' was niet de bedoeling.

Iets wat Jan nog tijdens zijn laatste vakantie in Duitsland vertelde. En gewerkt werd er, ook zeker door Jan.

Overdag bij de baas en 's avonds voor zichzelf, al dan niet samen met broer Henk.

Daarnaast was Jan kind aan huis bij 'zijn tweede huis': Landhuishotel

De Bloemenbeek.

Hier heeft hij meer dan 55 jaar gewerkt en net voor de vakantie heeft hij symbolisch de looper, die hij van Leen had gekregen, teruggegeven aan Raymond.

Dit was tevens het moment om te laten weten dat hij nu officieel zou stoppen met de werkzaamheden die hij tot dan toe nog deed. Zondag 22 september zou hij een afscheidsdiner krijgen bij De Bloemenbeek. Dat het definitieve afscheid nu een dag eerder is, hadden we niet verwacht.

Vele vakanties en weekendjes weg was hij van de partij en daar zal hij dan ook zeker gemist worden.

Jan zal door velen herinnerd worden als een eenvoudige, aardige man die soms ook flink kon mopperen, maar dat was ook zo weer voorbij en werd er weer gelachen.

We gaan hem enorm missen.

Dank voor uw medeleven en belangstelling.

Herman †
Truus en Tonnie
Suze en Gerrit
Gerhard en Fien
Henk en Hermien
Annie en Fons
Theo en Agnes