



*Als je nooit bang bent,
kun je ook niet dapper zijn*

Met al haar levenslust en wilskracht heeft ze de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn fantastische vrouw, onze zus, schoonzus en tante

Mariët

Schoemaker - Scholte Lubberink

* 12-12-1963

† 01-01-2023



Geert Schoemaker
Toby 
Fam. Scholte Lubberink
Fam. Schoemaker

De Wildbaan 56 | 7631 KE Ootmarsum

Overeenkomstig haar wens, herdenken we haar tijdens de afscheidsviering op vrijdag 6 januari om 19.00 uur in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum, waarbij u van harte welkom bent.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te condoleren in de kerk. Tijdens de condolance staat er een collectebus om een vrije gift te geven aan de wensambulance, waar Mariët pas geleden zo van heeft genoten.

Langs deze weg worden ook neven, nichten, vrienden en bekenden uitgenodigd.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij bedanken iedereen die Mariët met zorgende handen heeft omringd.