

DANKWOORD

Bedankt voor de getoonde belangstelling
en medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van Mariët.

Geert Schoemaker en Toby 

Mariët



Mariët Schoemaker - Scholte Lubberink

* 12-12-1963 † 01-01-2023

Mariët werd geboren op 12 december 1963 als vierde kind in een gezin van acht. Ze was de oudste dochter.

In 1979 leerde ze haar grote liefde Geert kennen. Hoewel het begin moeilijk was door twee verschillende geloven, overwon de liefde. Ze trouwden in 1983 en beleefden samen bijna 40 gelukkige jaren.

Ze stond volop in het leven en genoot van hun huis, haar vrienden en vriendinnen, haar familie, kinderen om haar heen, vakanties, feestjes, wandelen en haar trouwe hond Toby. Ze genoot van het leven....

...totdat in mei 2018 een agressieve vorm van borstkanker bij haar werd geconstateerd. Een vorm die niet te genezen was. Ze herstelde snel van deze zware klap en gebruikte al haar energie om zich zo lang mogelijk aan het leven vast te klampen.

Nooit klagen, maar schouders eronder.
Altijd lichtpuntjes zien, wat was je ongelooflijk dapper.

Op 1 januari 2023 heeft ze de strijd moeten staken en hebben we haar, veel te vroeg en met pijn in het hart, uit handen moeten geven.

Kindervriendin
Zwitserland
Familiemens
Gangmaker
Wintersport
Kunstmarkt
Wandelvierdaagse
Carnaval
Harde werker
Mummelman
Ter Brugge
Zusjesdag
Bloemschikken

