



We bedanken iedereen voor de belangstelling en het medeleven.

Jan Raatgerink  
Erik-Jan en Merle, Maud en Don  
*Ole, Amélie, Mylou, Jesper*



*Marlow*

1945 ~ 2022

In liefdevolle herinnering aan

# Marlou Raatgerink - Essink

Oldenzaal, 14 juni 1945

Ootmarsum, 31 december 2022

Lid in de orde van Oranje-Nassau

*“Helaas heb ik te vroeg  
afscheid moeten nemen  
van een prachtig leven.  
Hou mij als vrouw, moeder,  
schoonmoeder en oma  
in herinnering,  
omdat ik intens van jullie heb genoten.”*

Marlou

Je werd geboren in Oldenzaal en groeide op als oudste dochter in een gezin van vijf kinderen. Je verloor op jonge leeftijd je moeder. Er kwam een nieuwe moeder in jullie leven en samen pakten jullie de draad weer op.

Het carnaval bracht je naar Ootmarsum, naar de liefde van je leven, Jan.

Ootmarsum werd en bleef je thuis.

Met Erik-Jan en Maud werd jouw gezin compleet.

Als jong gezin vertrokken jullie voor een jaar naar Amerika.

Terug in Ootmarsum heb je je vol passie ingezet voor de gemeenschap. Je was een grote, verbindende factor op vele fronten.

Je bracht gezelligheid. Jij wist van een huis een thuis te maken, als moeder, als gastvrouw en als vriendin.

Je kon genieten van de eenvoud en kleine geneugten van het leven, thuis en op vakantie.

Mylou, Ole, Jesper en Amélie waren jouw oogappels. Dollend met je 4 kleinkinderen, vulde jouw aanstekelijke lach regelmatig het huis.

Je was een liefdevolle echtgenote, een zorgzame moeder, een hartelijke schoonmoeder en een geweldige oma.

We gaan je enorm missen.