



Bernard Peters

1929 • 2021



In liefdevolle herinnering

Bernard Peters

Weduwnaar van Rikie Peters - Schiphorst

“An de proat hoaldn” kan niet meer.

*Altijd gezellig, drukte en voor iedereen tijd
Jouw mooie gesprekken zijn we voor altijd kwijt
Liefdevolle aandacht voor de mensen om je heen
En soms eigenwijs zijn, dat hield je op de been
Samen met Ma heb je er altijd gestaan
Trots mag je zijn op wat je voor ons hebt gedaan*



Wij danken u voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van onze vader, opa en mijn overgrootopa.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Ootmarsum, 25 januari 2021

Op 24 april 1929 is Pa geboren op de boerderij in Oud Ootmarsum, als oudste van 13 kinderen heeft hij samen met zijn broers en zussen een mooie jeugd gehad.

Na de LTS ging hij werken in de bouw als timmerman. De ervaring in de bouw heeft hij vaak ingezet bij zijn eigen huis en bij vele anderen.

Op 1 oktober 1960 zijn pa en ma getrouwd en gaan wonen in hun eigen huis te Ootmarsum. Al snel kwam ook het eerste kind, dochter Lidy gevolgd door Hilda † en de drie jongens, Theo, Chris en Alwie.

Hij stond altijd klaar voor zijn gezin. Hij genoot erg van uitstapjes met zijn kinderen en later met zijn kleinkinderen en hij was heel erg trots op zijn achterkleinkind.

Toen ma ziek werd, heeft hij haar met zeer veel liefde verzorgd waarbij hij zichzelf volledig vergat. Nadat zij overleden was, lachte het geluk hem weer toe in woonzorgcentrum Franciscus. In het vertrouwde Ootmarsum met zoveel bekenden om hem heen.

De energie was nog lang niet op. Maar helaas werd hij geraakt door dat vreselijke virus en verloor hij die ongelijke strijd. Te snel is hij op 20 januari 2021 overleden.

*Een geweldige vader en opa als voorbeeld voor ons allen.
Lieve pa, rust zacht en dank je wel.*